

You Can Do It



November 2023

Ja! We mogen weer!

Na een paar heerlijke maanden met familie en vrienden in Nederland zijn we sinds vorige week weer in ons geliefd Thailand. En zoals altijd voelt het als een warm bad.

Terwijl wij in Nederland centjes aan het verdienen waren hebben ze ook hier niet stil gezeten.

De kinderen doen het goed. Mary wordt met de dag nieuwsgieriger en wil maar wat graag uitgedaagd worden. Jodie is nog steeds dezelfde vrolijke kleine meid en Titan en Nuna hebben hun oefeningen en muziektherapie gemist.

Benten gaat weer naar school, rent, speelt en geniet weer volop met zijn vriendjes. "Pi Angelique, lopen en zwemmen gaat nu heel goed." "Kan Pi Ben mij nu ook leren fietsen?" "Enne, wil je mij dan ook een fiets (driewieler) kopen?" Hahaha! Yep, slim is ie wel, die Benten :)



Lol in de snoezelkamer



Watertherapie voor Nuna en Benten



Afgelopen maand is Ms Gai (Friendship Garden) overleden. Diegene die ons hebben bezocht kennen haar vast wel. Ondanks haar pijn had ze altijd een vriendelijk woord voor iedereen. We gaan haar vrolijke lach missen. R.I.P Khun Gai

Ook onze cliënten in de Outreach zijn zelfstandig of met hulp van familie en vrienden aan de slag gegaan. En, met geïmproviseerde hulpmiddelen kom je een heel eind.



Volgende week gaan we onze werkzaamheden bij de Friendship Garden kliniek weer langzaam opstarten. We kijken er naar uit om ze weer te zien.



We zijn op dit moment bezig om ons visum en work-permit (vrijwilligerswerk) voor 2024 verlengd te krijgen. Hopelijk is dat volgende maand geregeld en kunnen we dan dat blijven doen waar ons hart ligt.

Met gezonde groet,
Ben & Angelique



Wat gebeurde er nog meer..



2011



2023

Biya droomde er altijd al van om verpleegster te worden. En ze is hartstikke goed op weg. Afgelopen maand heeft ze haar stage perfect afgerond. Zó trots op onze kleine vriendin. You Did It!



Kleine vrolijke Mary blijft nieuwsgierig naar alles wat nieuw is.



Koekjes en taartjes bakken, bijpraten met Ms Consuela en niet iedereen vindt stickertjes plakken leuk.